

Enkele citaten naar aanleiding van het lezen van de bundel 'Clichés op zoek naar de waarheid' van Peter Noordhoek (waardoor zijn naast de schoenen lopen nu ook psychologisch verklaard is):

U heeft een mooi boekje gemaakt. Diepgang en emotie in woorden. Dank u. - Erwin Serlé, Mitsubishi-motors

Hartelijk dank voor je bundel "Clichés op zoek naar de waarheid"... Ik heb ze gelezen en ben er stil van.. hoewel... één woord dan ONTROEREND - Coo Rijntjes, gemeente Boxtel

Geweldig. Mag ik er passages uit gebruiken? - Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart, CDA

Veel dank voor jouw innovatieve kerstbundel. - Johan de Koning, Unilever

Wat een betekenisvolle teksten; teksten die mooi balanceren tussen de geest van de tijd en de geest van het kerstfeest. Er is veel treurnis, onechtheid, loze formaliteit, maar dat is ook niet je hele verhaal. Werkelijk prachtige gedichten. - Hans Borstlap, Raad van State

Ik ben onder de indruk van de gedichtenbundel die ik vandaag mocht ontvangen. Je hebt me verteld dat je af en toe dicht, maar dit had ik niet verwacht! Ik weet zeker dat ik aan de kersttafel er een paar van ga voorlezen. - Frank Bouwmeester, gemeente Enschede

Onze zeer grote waardering voor de veelzijdige parels van taalkunst en voor de creatieve uitvoeringvorm. We hebben het in de afgelopen dagen met veel plezier gelezen. - Leo Sosef en Jos Loomen, ministerie van Economische Zaken

Wat een prachtig kerstboekje heb je geschreven. Mijn complimenten. Ik heb het net door zitten bladeren en ik zal het de komende dagen eens goed lezen. - Leo van der Hoek, KPMG

Veel dank voor de gedichtenbundel die ik van jou mocht ontvangen voor onder de kerstboom. Altijd weer prachtig mooi om te zien hoe veelzijdig de mensen in je omgeving soms zijn. - Mark van Twist, KUN / Berenschot

Ik heb een prachtig boekje van je mogen ontvangen als eindejaarsgeschenk. Ik heb het al aan meerdere mensen laten zien. Ik ben erg gek op mooie boekjes en als ik er zelf eens een zou maken zou ik hem ongeveer zo vormgeven. - Annemarie de Jong, Nederlands Normalisatie Instituut

Ik ben zeer onder de indruk van jouw kerstgroet: prachtige vormgeving en zeer mooie inhoud. - André Nijssen, EIM

Het lukt je toch ieder jaar weer je kerstboodschap net even te kantelen. Dat siert je. Dit jaar ben je wel heel fraai te werk gegaan: zowel in geestelijke, poëtische zin, als in materiële, grafische. Heel mooi werk! Daarom ook een compliment aan uitgever, vormgever en drukker (al blijft de auteur het belangrijkste!). - Frans Oremus, vm. hoofd public affairs, Kluwer NV

Dank voor het inspirerende boekje. - Dick Berlijn, ministerie van Defensie

Heel erg dank je wel voor je gedichtenbundel.

Elk jaar geniet ik enorm van je gedichten en moet je stiekem bekennen dat ik ze ook af en toe 'steel'. Zo spreken ze me aan.

Ik had gehoord dat je tijdens de Kwaliteitsdag deze bundel bij je had en was dan ook heel blij verrast dat ik er een mocht ontvangen. Ik zal ervan gaan genieten. - Wilma Haarhuis, INK

Wat een prachtig boekje. Ongekende talenten kom je zo tegen. - Marry Holst-Brink, Schoonhoven

Ik had het boekje dat je Debby had gestuurd al even ingezien, erg leuk en mooie gedichten! Ik wist niet dat je deze kwaliteit ook nog in huis hebt, je ben echt een veelzijdig persoon! - Alexander Groen, X-S2

Kijk, zo doe je dat. Prachtig. - Larry van der Schoor, AXA Verzekeringen

Hartelijk dank voor je Clichés op zoek naar de waarheid. Nadat ik vorig jaar al had genoten van je gedicht, is dit toch wel een mooie extra aanvulling. Blijft wel staan dat voor mij 'Zo komt de kerst voorbij' wel tot de verbeelding blijft spreken. Het bevat een simpele en tegelijkertijd prachtige aansporing. - Peter van den Biggelaar, Raad voor Rechtbijstand

Dank voor je bundel; ik vind hem erg mooi. - Anneke Groen, de RodeHoed

Dank voor je zeer verzorgde en persoonlijke kerstgroet. Gezien mijn gebruik om bij verjaardagen niet te spreken maar gedichten te declameren zal ik er dankbaar gebruik van maken. - Robert Mul, Rekenkamer Rotterdam

Ik heb erg genoten van de kerstgedichtjes. En ik heb er geen moeite mee dat er clichés in zitten. - Menno Toussaint, ministerie van Financiën

Heel mooi en erg ontroerend en bijzonder knap. - Marianne van Wilgenburg, Statenlid Zuid-Holland

Je boekje vind ik geweldig mooi geworden. We lezen elke dag een paar gedichten. - Paul Hilhorst, KdI Schouten en Nelissen

Dank voor het heel mooie boekje dat ik van je mocht ontvangen. Heb er oprecht van genoten en heb het daarnaast met bewondering voor jouw creativiteit en woordkeuze gelezen. Prachtig geschreven! Berdien Steunenbergh, (Stenberg), Almere

Heel hartelijk dank voor je zinvolle en prachtig uitgevoerde kerstboek. Ik heb het natuurlijk helemaal gelezen, en veel herlezen. Het heeft me vaak ook ontroerd. - Lucie v.d. Putten-Markx, Dreischor

Dank voor je gedichten. Ik heb ze allemaal gelezen en ik vertel je nog wel welke ik de mooiste vind. - Hannie van Leeuwen, Eerste Kamer

Dé waarheid zullen we niet vinden, maar wij vonden jullie boekje wel een van de aller opmerkelijkste en mooiste wensen van het afgelopen jaar. - Han Hendrickx, Hendrickx Advies.

Dank je wel voor je mooie boekje dat ik vandaag in de post aantrof. Ik heb er met plezier al in zitten lezen, en zal dat zeker nog meer doen. - Marjan Hoogendijk, Holland Consulting Group

Toen Frits vertelde dat hij een bundeltje gedichten van een collega had gekregen voor kerst, maar het niet had meegenomen, vond ik dat jammer, want ik houd van gedichten en lees ze graag. Toen hij dan ook gisteren met het bundeltje thuis kwam, ben ik vanmorgen niet van de ontbijttafel opgestaan, maar heb het in één ruk uitgelezen. Wat een smaakvol en harmonieus geheel en ook de balans tussen ratio en emotie viel op.

*Dit is weer eens een cadeau met een * tje.* – Annelys Wiersema

Hartelijk dank voor je ontzettend aardige boekje. Ik zal het gebruiken als ik weer aan de beurt ben om de fractiebijeenkomst te sluiten. – Manita Koop, Mercuri Urval, Statenlid.

Daarnaast zijn er vele, vooral mondelinge, complimenten gevolgd. Meerdere personen hebben aangegeven een gedicht te hebben gebruikt in een bijeenkomst aan het einde of begin van het jaar. De Engelsen hebben er een mooie uitdrukking voor: the embarrassment of richness.

Peter Noordhoek