

**WIJNAND NOORDHOEK FOUNDATION**  
**Uganda Youth Project**

***REISVERSLAG APRIL 2007.***

Een keer per jaar ga ik voor de Wijnand Noordhoek Foundation naar Oeganda. Dit is de beste manier om te horen en zien hoe de projecten lopen. Je doet nieuwe ideeën op, je kan projecten aanpassen, verbeteren en het is een goede stimulans voor de mensen daar om extra hun best te doen.

De reis naar Noordoost Oeganda is lang! Eerst de vliegreis en dan nog een dag om er te komen. Het is er heel warm, zo'n 35 graden.

In de bus van Jinja naar Soroti dacht ik, " en nu is het echt de laatste keer dat ik dit doe"!

Twee jaar geleden zat ik in een taxi waarvan de remmen niet bleken te werken. Vorig jaar zat ik in een bus die geen bochten kon maken en een kalkoen die me uren lang zat aan te staren en nu dus een bus die zo vol zit dat staan op 2 benen een luxe is.

Soms stopt de bus en dan zijn het altijd de mensen achter in de bus die uit willen stappen. Het lijkt me dan slim om eerst wat mensen uit te laten stappen, zodat er wat ruimte komt. Maar nee! Als je uitstapt ben je je plek kwijt, dus iedereen blijft staan/hangen. Je ziet Afrikaanse mamma's die zich vastberaden door de massa heenpersen. Daarboven wordt dan een kind doorgegeven. Aan de pijnkreten hoor je hoe ze vordert. Je denkt die kan echt niet langs me heen. Ik heb nog maar ruimte voor een voet om op te staan!

Het kan dus wel! Dan denk je, ik ga nooit meer! En toch..... wil je Afrika echt beleven dan pak je het lokale vervoer. Over 10 dagen ben ik weer thuis met alle luxe waar deze mensen alleen maar van kunnen dromen.

Als je dan 8 uur later met een drankje van een prachtige Afrikaanse zonsondergang zit te genieten dan is alle ellende snel vergeten.

**Het vrouwenproject in Katakwi** loopt goed. Ze hebben weer een aantal koeien gekocht en aan de vrouwen gegeven. De kalveren van deze koeien gaan weer naar andere vrouwen. Zo kunnen we heel wat gezinnen helpen.

Een deel van deze koeien hebben we gedoopt met namen van sponsors. Zo lopen er nu o.a. ook een Femmeke, Jet, Jojanneke en een Charlotte rond.

We willen nog veel meer koeien kopen, dus wil je ook een Oegandese koe met jouw naam wordt dan ook sponsor!!!

Met behulp van een lening hebben de vrouwen vorig jaar geiten gekocht. Er zijn al veel jonge geitjes. Over een jaar verkopen ze de geitjes en kunnen zo de lening afbetalen.

**Het leerlingenproject** is dit jaar overgenomen door priester Jean-Pierre.

Rose wilde er helaas mee stoppen. Ze heeft ons de afgelopen 10 jaar geweldig geholpen. Er zijn nu 39 wezen die schoolgeld krijgen.

**De bibliotheek** op de middelbare school van Katakwi wordt volop gebruikt. Er is nu een mooie boekenkast, een tafel en stoelen voor de leerlingen om aan te studeren. De eindexamenresultaten schieten omhoog!

Door de bibliotheek heeft een andere organisatie besloten een aantal "wezen" op onze school te plaatsen. Daardoor gaan de inkomsten van de school omhoog en kunnen ze nieuwe spullen aanschaffen.

**De vrouwen in Acumet** hebben me dit jaar enorm verrast. Vorig jaar waren ze erg passief. Ze vonden het natuurlijk leuk dat ik zoveel geld binnenbracht als ze er zelf maar niet al teveel voor hoefden te doen. Dit jaar zijn alle vrouwengroepen actief geweest. Zo hebben sommigen pinda 's verbouwd, anderen hebben Cassave verbouwd. Ook hebben bijna alle vrouwen contributie betaald.

Ze zijn een restaurant begonnen in 2 kamers die ze eerst verhuurden. Verdienden ze eerst 20 euro met de verhuur van de kamers, de opbrengst van het restaurant was in de 1<sup>e</sup> maand 40 euro. Een verdubbeling van de inkomsten dus, bovendien schept het werkgelegenheid voor de vrouwen.

**De Y.C.A. in Katakwi** is een mannengroep en dat is toch wel een beetje een probleem. Er zijn ook vrouwen lid, maar die waren er niet tijdens de vergadering. Waarom niet? De vrouwen waren aan het koken!

Het is de bedoeling dat ze zelf inkomsten genereren, maar als je daar naar vraagt komt er geen enkele reactie. Het blijft doodstil, niemand beweegt. Als je dan zegt dat er dan door ons dan ook geen geld in het project gestoken wordt blijkt er toch wel wat activiteit te zijn. Een groep heeft een tuin aangelegd waar gewassen verbouwd worden. Als je dan zegt dat deze groep dan wel steun krijgt, dan blijken er toch wel meer activiteiten te zijn, ook door andere groepen.

Al met al gaat het met de Y.C.A. nog niet erg soepel.

We zullen zien hoe ze zich het komend jaar inzetten.

**De verloskundigen KACOB**A zijn zo blij met het geld dat ze krijgen. De fietskar - ambulance is al een paar keer gebruikt. Twee keer voor een bevalling en 2 keer voor een zieke uit het dorp. Ze hebben zeep en nieuwe instrumenten gekocht. Ze gaan nu de vloer in de "bevalhut" opknappen, zodat ze niet iedere keer de vuil geworden grond eruit hoeven te schrapen.

Samen met priester Robert ben ik langs een aantal **lagere scholen** gereden om te kijken of we daar kunnen helpen. Het is ongelooflijk wat daar allemaal nodig is!

Wat hebben onze kinderen het dan goed!

Als er al schoolbanken zijn, dan zitten deze propvol. In sommige klassen zitten bijna 150 kinderen! Er zijn amper schoolboeken, er is veel te weinig schrijfmateriaal. Sommige lokalen staan op instorten.

Ik zou nog veel meer kunnen vertellen, maar ik laat het nu even hierbij. Wil je graag meer horen over Oeganda of de Wijnand Noordhoek Foundation, mail dan naar

[info@noordhoekfoundation.nl](mailto:info@noordhoekfoundation.nl) of bel 06-41010789.

Wil je geld geven doe dit dan op rekeningnummer 34.97.30.857.

Tnv Uganda Youth Project te Breda.

Bedankt! Yoga Noi! Marion Noordhoek.