

Inbreng verkiezing stadsdichter Gouda 2020

Peter Noordhoek



Foto: PN, 2019

## Kaas en krantenkoppen

Wandel rond Markt en St. Jan  
Ga van cafés en kermis  
naar hoge vensters en stille omgang  
Pak zo in één keer een kleine stad  
in haar eenheid en spanning

Of ga – als het moderner mag  
van Binnenstad naar Oosterwei  
van baksteen naar spanbeton  
En begrijp dan beter  
waarom we een stad van  
kaas en krantenkoppen zijn

Maar ik wil meer zijn  
dan het beeld waarin ik woon  
OK, ook ik spreek over Gooda Cheese  
Maar ik wil volledig zijn  
Meer dan wat clichés

Geef me de couscous van  
fiets-, Volvo- en bestelbuswijken  
Van halfhoge kantoordozen in een  
gekromde snelweg geklemd  
En een glimlach bij de overlast  
van zondagmiddagmuziek  
in het Houtmansplantsoen

Nee, wees niet bang. Ik vergeet de  
realiteit niet van brallende Hollanders  
verdwaald op een Haven  
Noch van die weggegriste iPhone  
op de Karnemelksloot  
Maar niets dat daar nieuw aan is  
Niets dat niet hoort en stoort  
tussen Markt en St. Jan

- o -

Gouda is een stad  
die je nergens hoeft uit te leggen  
Ook ik schenk een stroopwafel bij de koffie  
En doe de deur achter mij op slot  
Maar waarom zou ik mij beperken  
tot dat ene beeld waarin ik woon?

Ik ga me niet voor waar ik woon verstoppen  
Ben meer dan kaas en krantenkoppen

## Schetsen van een Goudse

Ik trek  
de lijnen door  
van haar gezicht:  
een wenkbrauw  
een mond  
een ronding  
Mmm, twee

Ga naar beneden  
Schets de lange lijnen  
van ruw gerokte benen

Ik weet niet wie ik schets  
Een stadsvrouw  
of schippersdochter  
aan de wal  
van Gouda  
Doet het er toe?

Ik kleur wat vlakken in  
Vul het lichaam  
Kus de mond met verf  
Wie was je, dame?  
Ben je echt  
slechts door mij verzonnen  
of raak ik wie je was?

*Als schetsen  
kennen wordt  
is er altijd iets dat blijft*

*Peter Noordhoek, 2020*

*Als dichter van dienst moet je in korte tijd een portret van iemand maken. Informatie is schaars. Datzelfde geldt als je in het verleden van Gouda gaat duiken en de persoon geen Erasmus of Coornhert heet. Hoe schets je in woorden een vrouw uit vroeger tijden waar je bijna niets van weet?*

## Gouda, gij en wij

### Gouda

Stad tussen Gouwe en IJssel  
Tussen A12 en N-zoveel  
Tussen net iets boven peil  
En blub-blub ver er onder  
Langzaam maar zeker  
stijgend in achting - en huizenprijs  
Langzaam maar zeker  
zakkend in eigen bodem  
- en op de onveilige gemeenten lijst  
Steeds weer aan het worstelen  
In je krappe web van wegen  
Gouda, je bent bonje  
Gouda, je bent prachtig

### Gij

Stad van voorgangers  
Die gij zeiden, geen jij - wel U  
Gij stad van pestlijders en armoedzaaiers  
tolheffers, burgers en notabelen  
Van eventjes Erasmus  
en heel lang krottige hofjes  
Verdreef gij havenstank met pijptabak  
en zorgen met preek en biervat  
Zo, tussen kansel en kastelein  
kwam gij ergens uit tussen  
starheid en tolerantie  
magistrale ramen  
en ingegooide glazen

Hoe lang en hartbrekend  
was de weg tussen  
toen en nu en  
de afstand tussen gij en U  
Hoe wij daarom eren wat gij,  
voorgangers,  
moedig mopperend  
van deze kerk-, markt-  
en waagstad hebt gemaakt

### Wij

Wij Gouwenaars  
Wij weten van de verschillen  
buiten en binnen onze stad  
Deze beknelde rand  
van de Randstad  
Een beetje drassig  
Heel graag terrassig  
Maar altijd, altijd bezig  
Vraag me alleen niet met wat

Dit is onze stad  
Kartelrandstad  
Met een hart  
Oude stad, ruwe stad  
Verslonsde en verbouwde stad  
Filepunt in het Groene Hart  
Maar ook meta-mooie stad  
Kazen, kaarsen  
stroopwafels  
en grote waffel stad  
Steel mijn hart  
Gouda stad

Gouda, gij en wij  
wij, gij en Gouda

**Ik** herhaal dit tot het  
echt mijn stad is  
Want ik ben de bewoner  
inwoner, uitwoner  
& bezoeker van eigen stad  
Burger met een hart voor  
deze eigenheimers-  
en forenzenstad  
Wie zoals ik  
van buiten komt  
vindt een plek  
in deze haven- en  
doorgangstad

Gouda, gij, wij en ik  
ik, wij, gij en Gouda

Lastig en leuk  
Mopperend mooi  
Van nieuwbouwwijk  
tot binnenstad  
Van Goverwelle  
tot Westergouwe  
Van Bloemendaal  
tot Korte Akkeren  
Mijn, onze krabbelstad  
met een dichtershart

Gouda, gij, wij en ik  
ik, wij, gij en Gouda

*Peter Noordhoek, 2020*

## Enkel in Gouda

(extra opdracht)

In de fragmenten van een nacht  
Door de flarden van een vreemde stad  
Bij het wachten op een vliegveld  
In de schaduw van verbaal geweld  
Waar ik ook ben, waar ik ook ga  
*Enkel in Gouda* ben ik thuis  
Want dat is waar jij bent  
Daar ben ik bij jou

In de steden van ons land  
In de glazen torens aan haar rand  
Wetend dat daar niets *enkel fout* is  
Maar ook niets *enkel goed*  
Dan denk ik: ik weet waar ik naar terug ga  
*Enkel in Gouda* ben ik thuis  
Want dat is waar jij bent  
Daar ben ik van jou

In het vouwen van een trui  
In het aaien van onze kat  
In het even een boekje kopen bij Verkaaik  
Het soort boekje waar jij van houdt  
Ja, *enkel in Gouda* ben ik thuis  
Want dat is waar ik op je wacht  
Daar ben ik er voor jou

Toch?

Wee de liefde die van een dichter houdt  
Weet je wel zeker of je van mij  
of van mijn woorden houdt?

Is het niet zo dat je nooit zeker weet  
of het niet steeds alleen om mij,  
mijn woorden en mijn ego gaat?

Inderdaad. Maar de werkelijkheid is ook  
dat ik zelf dat lang niet altijd weet  
of wil

En dat enkel daarom al, ik altijd  
terug naar Gouda en mijn liefste ga  
En dat jij dat, nog altijd  
in liefde gebeuren laat

*Peter Noordhoek, 2020*

